



# Franciscus Actueel

Actuele informatie uit de Heilige Franciscusparochie i.o.

## Contact Pastoresteam:

dr. George Paimpillil, pastoor, [geopallil@ziggo.nl](mailto:geopallil@ziggo.nl)  
Julius Elferink, priester, [pastorjulius@outlook.com](mailto:pastorjulius@outlook.com)  
John Versteeg, diaken, [ziekenapostolaat@gmail.com](mailto:ziekenapostolaat@gmail.com)

## Contact Franciscus Actueel:

Kopij voor deze nieuwsbrief  
(maximaal 150 woorden,  
Sluitingsdatum kopij  
uiterlijk maandagavond)  
en aan- of afmeldingen om  
deze digitaal te ontvangen  
kunt u versturen naar:

[franciscusactueel@gmail.com](mailto:franciscusactueel@gmail.com)

**Week 7: 10 feb t/m 17 feb 2019, 6<sup>e</sup> jaargang**

**5<sup>e</sup> zondag door het jaar: “Heer, hier ben ik, zend mij!”** Heer, hier ben ik. Dit is het woord waarmee diaken- en priesterwijdingen zich melden nadat zij voor de wijding zijn opgeroepen. Zij wijden zich toe aan de dienst voor de Heer en Zijn kerk. Duidelijk geven zij aan de Heer te willen volgen op dezelfde manier zoals Hij eens de apostelen heeft geroepen. We lezen erover in het evangelie van vandaag. Maar dat evangelie gaat veel verder. Het geeft aan, dat je, om Hem te volgen, ook afstand moet kunnen doen van materiële zaken. In dezer dagen in onze parochie geen onomstreden gegeven. Het gehecht zijn aan gebouwen en andere zaken is voor ons iets vanzelfsprekends. Toch geeft Jezus aan dat Zijn volgelingen daaraan voorbij moeten zien, om het grote geheel te kunnen overzien. Daarvoor is moed nodig. Moed die we kunnen vinden als we ons in geloof overgeven aan de Geest die ons leidt en stuurt.

## Vieringen in de H. Franciscusparochie i.o. deze week

Dinsdag 12 feb	09.30	Eucharistieviering	Kruispunt/Velserbroek	Koffie na afloop
Woensdag 13 feb	09.30	Eucharistieviering	Adelbertuskerk	Koffie na afloop
Donderdag 14 feb	09.30	Woord- & Gebedsviering/Benedenzaal	Naaldkerk	Koffie na afloop
	09.30	Eucharistieviering	Pieterkerk	Koffie na afloop
Vrijdag 15 feb	09.30	Eucharistieviering	Engelmonduskerk	Koffie na afloop
	09.30	Eucharistieviering	Mariakerk	Koffie na afloop
Zaterdag 16 feb	19.00	Taizégebedsviering	Adelbertuskerk	
	19.00	Eucharistieviering	Mariakerk	
Zondag 17 feb	10.00	Woord- & Gebedsviering/Koor: Cantorij	Adelbertuskerk	Koffie na afloop
	10.00	Eucharistieviering/ Koor te Deum Laudamus	Mariakerk	Koffie na afloop
	10.00	Woord- & Gebedsviering/Kinder-Nevendienst/ Familiekoor	Pieterkerk	Koffie na afloop
	10.30	Eucharistieviering	Engelmonduskerk	Koffie na afloop
	10.30	Meditatieve viering	Naaldkerk	Koffie na afloop

## Mededelingen:

**Bijbels Themacafé** presenteert op **donderdag 14 februari**: “U bent geliefd”, deel 2 en 3. In deze twee preken gaat Henri Nouwen dieper in op onze ware identiteit. Wij zijn geliefde kinderen van God. Wij zijn door God uitgekozen, gezegend, en mét onze gebrokenheid hier op aarde aan elkaar gegeven. “Wandel in je ware identiteit”, zegt hij. Deze twee preken passen bij het geestelijke werk van barmhartigheid: “bedroefden troosten”. De avond is **in de ontmoetingsruimte van de Adelbertuskerk en begint om 20.00 uur**. Om 19.30 uur is de zaal open en is er koffie. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld ter bestrijding van de kosten. U bent van harte welkom. *Hetty Pijnaker*





**Lezing 'Kerk in een digitaliserende wereld':** Op **dinsdag 19 februari** vindt er in de **parochiezaal** van de **Engelmunduskerk** in Driehuis in het kader van het bijbeljaar van de Franciscusparochie i.o. een interessante lezing en brainstorm plaats over de vraag welke rol de kerken spelen met betrekking tot de sociale media. De bijeenkomst begint om **19.30 u.** en wordt gehouden door **H.P.J. Witte**, verbonden aan de Tilburgse universiteit. Zonder overdrijving kun je stellen dat sociale media en digitalisering tot een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar horen. Ook de kerk heeft hiermee te maken en er zijn tal van initiatieven. Toch is er nog te veel aarzeling om voluit mee te doen op dit terrein. Witte is van mening dat de kerken zich niet kunnen onttrekken aan de ontwikkelingen rond sociale media. Meedoen is het devies. Maar hoe? Waar liggen grenzen en kun je wel kerkvorming hebben zonder in persoon bijeen te komen en elkaar te ontmoeten. Welke ethische aspecten kom je tegen. Sluit je jezelf niet op in je beschermende digitale bubbel of liggen er juist kansen meer te communiceren met anderen bijvoorbeeld doordat kerkdiensten via FaceTime of Skype toegankelijk worden en ervaringen intenser kunnen worden uitgewisseld. De avond is vooral ook bedoeld informatie uit te wisselen en elkaar bijvoorbeeld met best practices te inspireren. Witte zelf zal daar ook op uitdagende wijze de nodige voorzetten voor geven uit zijn rijke theologische praktijk.

**Lezing: Wat is de Kabbalah?** In de **Naaldkerk** in Santpoort-Noord zal op **dinsdag 5 maart om 19.30 uur** de lezing **Wat is de Kabbalah?** gehouden worden door Mike Bais. Kabbalah is de mystieke traditie van het Jodaisme maar heeft zich door de eeuwen heen laten zien als een levende leer die zich blijft ontwikkelen en ontfouwen. Daarbij maakt de Kabbalist gebruik van de diagrammen die we de Boom des Levens en de Jacobs Ladder noemen. Langs de Kabbalistische leer kunnen we Bijbelse verhalen vertolken en ervaren via vier wegen van interpretatie: de historische of letterlijke, de symbolische of metaforische, de metafysische of spirituele en de mystieke weg. Op deze avond zal Mike Bais vertellen wat het Kabbalisme te vertellen heeft over de Bijbel en Christelijke verhandelingen. Niet in de laatste plaats over de leer van Jezus Christus. U bent van harte welkom!



### Activiteiten in de Franciscusparochie i.o.

Datum	Tijd	Locatie	Activiteit
Zo. 10 feb	13.30	Parochiecentrum Schoten	Zondagmiddagplein
Do. 14 feb	10.00	Adelbertuskerk	Open koffieochtend
	14.00-16.00	Openstelling Adelbertuskerk	Gelegenheid voor stil gebed, het aansteken van een kaarsje of kennismaken met de kerk.
	14.00-16.00	Adelbertuskerk	I-Pad spreekuur in de ontmoetingsruimte
	20.00	Ontmoetingsruimte Adelbertuskerk	Bijbels Themacafé: 2 preken van Henri Nouwen. Deel 2 en 3 "U bent geliefd"
Ma t/m Do. 11 feb - 14 feb	09.30-11.30	Pieterkerk	Fatimakapel Open
Vr. 15 feb	09.30-11.30	Naaldkerk	Open kerk/Op de achtergrond zijn gastvrouwen aanwezig
Zo. 17 feb	13.30	Parochiecentrum Schoten	Zondagmiddagplein
Di. 19 feb 	19.30	Parochiezaal Engelmunduskerk te Driehuis	Lezing: Kerk in een digitaliserende wereld. Spreker H.P.J. Witte, Universiteit van Tilburg

**Centraal Secretariaat:** 06-556 27 670 of [info.franciscusparochie@gmail.com](mailto:info.franciscusparochie@gmail.com)

**Geopend:** maa.-, dins-, woe.-, do.- en vrijdagochtend van 8.30 u. – 12.30 u. **Kantooradres:** Rijksstraatweg 28, 2022 DA Haarlem.  
**Contact deelparochies:** Pieterkerk: Zuiderkruisstraat 1, 0255-52 34 56, St. Engelmunduskerk: Driehuizerkerkweg 113, 0255-51 41 25,  
 O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand/Naaldkerk: Frans Netscherlaan 12, 023-537 87 31, Kruispunt: Zon Bastion 3,  
 Mariakerk: Rijksstraatweg 355, 023-537 44 98, H. Adelbertuskerk: Rijksstraatweg 28, 023-526 16 26.